



# NATUURVRIENDENHUIS De Hondsrug

Duinweg 6  
9479 TM Noordlaren  
050-4091634

WEBSITE:  
[www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl](http://www.natuurvriendenhuisdehondsrug.nl)

RESERVEREN:  
06-44353832  
[hondsrug@nivon.nl](mailto:hondsrug@nivon.nl)  
of via [www.nivon.nl](http://www.nivon.nl)

## Méér dan overnachten

De meeste mensen kennen De Hondsrug vooral als plek waar je kunt overnachten: in het huis of op het kampeerterrein. Maar weet je dat het huis in toenemende mate ook voor andere doelen wordt gebruikt?

In deze nieuwsbrief staan een aantal voorbeelden van hoe je, alleen of met een groep, van het natuurvriendenhuis gebruik kunt maken.

Met het Herfsttreffen voor de deur nadert de winterperiode. Vanaf 1 november zijn we voor individuele gasten alleen in de weekends open. En natuurlijk in de altijd gezellige kersttijd!

Met de activiteiten in deze nieuwsbrief en op de website is er in de omgeving genoeg te doen voor een boeiend verblijf in het Noorden.



## Vergaderingen en bijeenkomsten

De ligging, de rust en de mogelijkheden om tussen de bedrijven door 'de benen te strekken' maken De Hondsrug een aantrekkelijke locatie voor vergaderingen en bijeenkomsten. Een dagdeel of een hele dag, in de grote of de kleine zaal, met of zonder verzorging van koffie, thee of lunch.

### Als er iets te vieren valt

Sinds kort is De Hondsrug trouwlocatie in de gemeente Haren. Een van de boswachters van Staatsbosbeheer en zijn vrouw waren de eersten die trouwden zij in het natuurvriendenhuis. Aansluitend hebben ze dat gevierd met familie en vrienden. Als je iets te vieren hebt, kun je er in De Hondsrug helemaal je eigen invulling aan geven. Met respect voor 'de stilte van het Noordlaarderbos' natuurlijk.

### Familiebijeenkomsten

De huiselijke sfeer en de mooie omgeving maken dat De Hondsrug erg in trek is voor familiebijeenkomsten. Er is voor iedereen genoeg te doen in de omgeving en kinderen kunnen naar hartelust spelen op het bosterrein.

Je kunt het hele huis afhuren of alleen de ruimtes die je nodig hebt.

Familieleden die van ver komen, kunnen in het huis overnachten.

### En verder...

**Koken en eten** De keuken is een prima plek voor een kookworkshop. In een van de zalen kan de tafel mooi gedekt worden om van de maaltijd te genieten.

**Excursies en Events** De Hondsrug leent zich uitstekend als startpunt voor excursies of, zoals inmiddels twee keer gebeurd is, een Geocaching-event.

**Dagje Hondsrug** Combineer een wandeling of fietstocht met een zelfverzorgde maaltijd en organiseer zo een *Dagje Hondsrug* voor jezelf of met anderen. Het huis en de plek bieden alle mogelijkheden om er een mooie dag van te maken. Je hoeft niet eens je eigen fiets mee te nemen, want die kun je huren bij De Hondsrug.



## Herfsttreffen 16 tot 22 oktober

Waar kun je in de herfst beter zijn dan in het bos? Bij de Hondsrug hebben we een eigen afgesloten stuk bos.

Op het programma staan o.a. huttenbouwen, takkensjouwen, eikels, beukenootjes en kastanjes zoeken!

Paddenstoelen ontdekken met de boswachter, dingen maken van wat je onderweg gevonden hebt, een speurtocht en veel meer.

Elke dag een leuke activiteit.

## Wat is anders dan vorig jaar?

Tijdens het herfsttreffen organiseren we elke dag een activiteit, gericht op **kinderen van 6-12 jaar**. Wie meedoet betaalt daar een **klein bedrag** voor.

Voor het verblijf zelf betaal je de **normale kosten** (voor alle kinderen geldt de ledenkorting).

Je kunt de hele week komen of een deel ervan, **net wat goed uitkomt**.

We verwachten wel dat je aan zoveel mogelijk activiteiten deelneemt.

**Meer informatie op onze website.**

## Winterperiode

De Hondsrug is van 1 november tot de voorjaarsvakantie (18 februari 2011) **alleen in de weekends** open voor individuele gasten.

**Rond kerst en nieuwjaar** zijn we open en ben je van harte welkom tussen 23 december en 8 januari.

Een mooie gelegenheid om samen met anderen of lekker op jezelf te genieten van winterse tochten of evenementen in de omgeving.

**Groepen** (trainingen, familiebijeenkomsten, etc.) kunnen de hele winterperiode wel terecht in het huis.



## SLAPEN IN DE HONDRUG, UITGERUST OP PAD...

### ACTIVITEITEN OMGEVING DE HONDRUG **Drentse Landschap**

**16 oktober Excursie: Proeven en smaak** Een zinnenprikkelende wandel-excursie over Kampsheide bij Rolde  
**30 oktober Brrrrrr, koud hè!** Kinder-speurtocht

**5 t/m 20 november Twee tentoonstellingen: in Egberts Lent *Het Rademaker handschrift, grafische bespiegelingen over cultuur en landschap* en in Paviljoen Breeland *Mo(nu)menten in het landschap***

**26 december Kerstwandeling Het Groote Zand** nabij Kamp Westerbork  
Meer informatie en meer activiteiten:  
[www.drentslandschap.nl](http://www.drentslandschap.nl)

### **Nationaal Landschap Drentsche Aa** **22 oktober Speuren naar sporen voor kinderen**

**29 oktober Nacht van de nacht**  
**28 december Wandelen langs beek en es (Ekehaar)**  
Informatie: [www.drentscheaa.nl](http://www.drentscheaa.nl)



### VOOR JONG EN OUD **Hunebedcentrum Borger**

Het Hunebedcentrum laat je ervaren hoe de Hunebedbouwers duizenden jaren geleden leefden en woonden. Zij nemen je aan de hand mee en leiden je rond door hun wereld waar ze hun dagelijks leven tonen, in hun eenvoudige boerenbehuizing en op het woeste land rondom hun akkers, waarin wolven, oerossen en beren rondzwerven. Naast exposities zijn er veel activiteiten voor kinderen. Actuele informatie vind je op [www.hunebedcentrum.nl](http://www.hunebedcentrum.nl)

### **Wereldberoemd in Groningen: Café Hammingh**



FOTO: WIKIPEDIA

Elke streek kent van die plekken waar mensen uit de omgeving graag komen, maar waarvan de rest van het land nog nooit heeft gehoord. In het mooie wierdendorpje Garnwerd staat Café Hammingh. Het café is gelegen aan het Reitdiep, van oudsher de vaarverbinding tussen de stad

Groningen en Zoutkamp. Egbert Hammingh sr. liet het pand in 1876 bouwen. Ruim honderd jaar, tot 1982, werd het café door drie generaties Hammingh gerund. Sindsdien is er binnen weinig veranderd. Als je in de gelagkamer op de oude thonetstoelen zit, waan je je terug in de tijd. De vloeren, de balken en de oude toog maken er een echt huiskamercafé van. De voormalige woonkamer van de familie Hammingh is het restaurant geworden waar je lekker kunt eten. Op het terras kijk je over de weilanden langs het Reitdiep. Omdat het op fietsafstand van Groningen ligt, is het een trekpleister voor wie de stad even wil ontvluchten.  
Lees meer op [www.cafehammingh.nl](http://www.cafehammingh.nl)

### **Een hernieuwd Drents museum**

Na een ingrijpende verbouwing opent het Drents Museum op 17 november weer haar deuren.

Architect Erick van Egeraat heeft de nieuwe museumvleugel vormgegeven. Die is op zichzelf al een bezoek waard. De eerste tentoonstelling *De Gouden Eeuw van China* toont de bloeitijd van de Tang-dynastie (618 – 907 na Chr), de glorieuze dynastie met de grootste open culturele uitstraling uit de hele Chinese geschiedenis.

Tijdens de tentoonstelling 'De Gouden Eeuw van China' wordt Assen omgetoverd tot Assen Chinatown. De stad is aangekleed met Chinese zuilen en lampions en in de historische Vaart drijft een 125 meter lange verlichte draak.

Meer informatie op [www.drentsmuseum.nl](http://www.drentsmuseum.nl)



### **Beyond the Stars. Reis naar de oneindige ruimte**

Hoogtepunten van deze tentoonstelling in het Universiteitsmuseum Groningen zijn spectaculaire foto's van objecten binnen en buiten ons melkwegstelsel. Dankzij ultramoderne satellieten en telescopen kun je kijken naar exoplaneten, supernova's en geheimzinnige sterrenstelsels. Bovendien zijn er op bepaalde tijdstippen planetariumshows in het Kapteyn planetarium: een virtuele ruimtereis, beginnend aan de Groningse sterrenhemel.

Te zien tot 23 januari 2012.

